



**Twee jaar geleden begon Ayla (38) een badkledinglijn. Om verkopers over de streep te trekken, showt ze zelf de modellen.**

“Dat ik er leuk uitzie, komt ook door mijn kleding en make-up. Die kies ik zorgvuldig. Ik ben me natuurlijk wel bewust van mijn lichaam. Ik houd van aandacht en sta graag in het middelpunt van de belangstelling. In mijn studententijd werd ik weleens podiumbeest genoemd; dansen en flirten vond ik heerlijk. Vol zelfvertrouwen trok ik de aandacht. De keerzijde was dat het veel jaloezie met zich meebracht. In mijn werk heb ik meegemaakt dat andere vrouwen mij succes misgunden. Zowel mooi als slim? Dat kon gewoon niet. Terwijl ik genoeg in mijn mars heb: ik heb een universitaire opleiding gedaan, verschillende publicaties op mijn naam staan én ik ben beëdigd docent. Als ik bij sollicitatiegesprekken kwam binnenlopen, keken mensen soms verbaasd op. Mijn voorkomen verwarde ze, want als je intelligent bent, zal je wel onaantrekkelijk zijn, toch?”

Na mijn zwangerschap kwam ik bij de Haagse Hogeschool terecht. Tijdens een les gaf ik de studenten de opdracht een eigen merk op te zetten. Om ze een duidelijk voorbeeld te geven, bedacht ik zelf een badmodemerk. Elke les werkte ik mijn idee verder uit. Na een tijdje ging ik er zo in geloven dat ik stopte met lesgeven om Sedna Bodywear te realiseren. Al snel had ik een eerste collectie af en ging ik met een koffertje vol proefmodellen de winkels langs. Moest ik de winkelier overtuigen van de kwaliteit en de pasvorm, dan stelde ik om wat modellen te showen. Op die manier heb ik aardig wat twijfelaars over de streep getrokken! Er is een tijd geweest dat ik mijn mooie voorkomen nooit gebruikte, laat staan misbruikte. Ik kom uit een half-Turks, half-Nederlands gezin en van mijn Turkse vader mochten er nooit jongens langskomen. Toen ik eenmaal op kamers ging wonen, kreeg ik meer vrijheid. Ik ging met vriendinnen stappen en door mijn open uitstraling maakte ik snel contact met jongens. Maar zodra ze hoorden dat ik half-Turks was, haakten ze af. Uit angst voor een gecompliceerde relatie, denk ik. Ik heb altijd van mijn ouders geleerd dat je niemand mag beoordelen op zijn uiterlijk. De kracht is niet de buitenkant. Maar, eerlijk is eerlijk, het uiterlijk kan wel een grote bijdrage leveren aan innerlijke schoonheid.”

*Ayla Kroet*

**“ALS IK BIJ SOLLICITATIE-  
GESPREKKEN KWAM BINNENLOPEN,  
KEKEN MENSEN VERBAASD OP”**